

Nalbant Şevket (Rifat Ilgaz'ın "Pijamalılar" adlı Romanı) Uyumlu

Karakter Hastanenin hasta bakıcısı olan Nalbant Şevket, düzene ayak uydurmuş verilen emri yerine getiren bir çalışandır. Hastaları pek önemsemeyen adam rutin olarak sadece işini yapar. Kendisi ile dalga geçen hastalara karşı sinirli ve asabi yaklaşan Şevket, şüpheli bir karakterdir. Genelde çalıştığı birimin ağırlığından ötürü ölümlere alışmış olan Nalbant Şevket, vurdumduymaz bir karakterdir.

Aktiviteler Hastalarla ilgilenir, iğnelerini yapar, ihtiyaçlarını getirip götürür, doktorun söylediği işleri yerine getirir.

ÖRNEK ANILAR

Çalışkan Kendisine söylenen her işi yapan Nalbant Şevket, hasta taşıma, yatak taşıma gibi ağır işlerin yanısıra hemşire ve doktorların işi olan serum takma, iğne yapma işlerini halleder. O kadar tecrübe edinmiştir ki hemşirelerden daha iyi damar bulduğu hastalar tarafından bilinir: "Nalbant Şevket gelip şu ayak ucumuzdaki kâğıtlara yazacak! Zahmetli iş bu. Günde kaç kere bakılacak dereceye? Sabah... Öğle... Akşam! Bir de gece yarısı."

Asabi Acele işleri olduğunda ya da izinli olacağı vakitlerde erkenden gidebilmek için çabuk olmaya çalışan bakıcı, hastaların onunla alay eden tavırlarından rahatsızlık duyar: " ...Elindeki yeni iğneyi, kabarıklığı öbür yataklardan rahatça görülebilen damara daldırmaya çalışıyor, sinirli olduğu için beceremiyordu. Koğuştakiler onun bu sinirli haline katıla katıla gülüyorlardı..."

Şüpheli Hastaların kendisine iş öğretmesinden hoşlanmayan ve biraz daha hastanede kalabilmek için her şeyi yapabileceklerini bildiğinden herkese şüpheli yaklaşan bakıcı, bazı durumlarda hastaları sorgular: "Nalbant Şevket de işkilleniyordu İbrahim'den. Bir ara hafiften ağız dalaşı bile yaptılar. Nalbant: Hastabakıcı sen misin ben miyim bu pavyonda! Diye çıkışmaya bile başladı..."

Vurdumduymaz İş gereği yaşanan ölümlere ve hastaların hallerine alışmış olan Şevket, normal bir şeymiş gibi ölenlerin hemen üzerini örterek yataktan götürür: " Nalbant Şevket ferahlamıştı. Yatağının üstüne kapanıp ağlayan Kırkdalga'yı kolundan tutmuş çekiştiriyordu: Tamam dedi bu kadar işte çık dışarıya da kaldıralım."

Dikkatli Birçok hasta ile ilgileniyor olmasına rağmen hepsini ayrı ayrı inceleyen bakıcı, kimin yanında ne var ne yok bilir. Kendine prim yapma derdinde olduğu için ölen hastalardan birinin de üzerinde ne olduğuna daha önceden dikkat etmiş ortada göremeyince itiraz eder: "Ne vardı dedi Şevket'e. Bir saat. Köstekli bir saat...Bir de çakmak!... Kırkdalga İbrahim karyolanın demirini bırakmıştı. Yoktu öyle bir şey! dedi.Vardı!..Nerden biliyorsun? Vardı, gördüm!"