

Baba Şükrü (Rifat Ilgaz'ın "Pijamalılar" adlı Romanı) Uyumsuz

Karakter Hastalarına karşı ayrımcı olan, parası ve itibarı olana daha fazla özen gösteren bir doktor olan Şükrü, paragöz biridir. Özellikle hastaları özel muayeneye gelmesi için tehdit edencesine taburcu etmeye kalkışan biri olan doktorun ukala tavırları hastaları rahatsız etse de vicdansız ve merhametsiz olması doktoru uyumsuz bir kişiliğe büründürür.

Aktiviteler Viziteye çıkar, hastaları muayene eder, rutin kontrollerini yapar, devlet hastanesi dışında paralı muayenehanesinde hastalarla görüşür.

ÖRNEK ANILAR

Aceleci Kendi rahatına göre hastanede bir düzen tutturan doktor Şükrü, hastanede hastalarla ilgilenmeyi pek sevmediğinden olabildiğine acele olarak vizite yapar ve gider: "Sabahleyin ona doğru doktor geldi. Şükrü Baba, bu havası bozuk koşuğa daha fazla kalmamak için yirmi sekiz kişinin vizitesini on dakikaya sığdırmıştı."

Paragöz Hastalarını para kazanma maddesi olarak gördüğü için onlara devlet hastanesinde bakıp ilgilenmek yerine, taburcu etmekle tehdit edip özel yerine gelmeleri için zorlar, kim ne kadar para verirse o daha fazla hastane kalma şansı yakalar: " Bu kelime çok şeyler anlatmaya yeterdi. İzin alınca, öğleden sonra Baba Şükrü'yü yani Dâhiliye Mütahassısı Şükrü Küfecioğlu'nu Cağaloğlu'ndaki muayenehanesinde ziyaret ederek iyi bir muayene olacaktı. Yatması gereken(!) bir hastaysa, yüklüce vizite parasının hızı geçene kadar kalacaktı koşuğa."

Ukala Kendisine herhangi bir akıl verilmesine ya da işinin öğretilmesine tahammül edemediği gibi, bir de asistanının en ufak yanlışlarında bile tersleyerek bilmişlik taslar: "Tuh!...Yine duymadın be! Tam tersine, solda kuru raller. Senden çok uzak bu işler. Bırak sen şu ciğerciliği de. Kayseri'de pastırmacılığa başla! Babanın yanında!"

Telaşlı Baba Şükrü denetlemelerden ve yaptığı hatalar olunca hastaların onu üst makamlara şikayetinden korktuğu için böyle bir durumla karşılaşınca ne yapacağını bilemez ve telaşa kapılır. Bir hastası olan Musluk Nuri'nin ona oynadığı ölüm numarası ve yeniden dirilmesi ile de aynı telaşı yaşamış hastası ne isterse kabul eder: " Baba Şükrü'nün etekleri tutuşmuştu; hademelere hemen emirler verdi, yatak beş dakikada hazırlandı. İlaçlar... İğneler... Perhiz yemekleri... Şuruplar... Şerbetler... Meyve suları..."

Dikkatli Edindiği tecrübeler ve profesyonel hasta olarak nitelendirilenler yüzünden temkinli davranır, şüphe duyduğu bir durumda daha dikkatli olmaya çalışır. Gizlice koşuğa alınan Fistül Sami konusunda da aynı dikkati gösterir: "Baba Şükrü hastayı değil, yatağı gözden geçiriyordu: Nerde bunun tabelası? Dedi. Bu soru biraz hastaya, biraz hemşireye, daha çok da bizydi..."

Vicdansız Hastalara ve hastane ortamına alışmış, ölümler de hastalar da onun için normalleşir. Kim ne halde olursa olsun en ufak bir acıma belirtisi göstermeyen doktorun en son hastaların gazetelerde şikâyetlerini görünce de yine aynı vicdansızlıkla kış vakti hastaları zorla taburcu eder: "Olmaaz! Şubatı atlatayım derken bizi atlatacaksın sen! İyisi mi ben seni atlatayım! Taburcusun!..."